



# TAKE A WALK ON THE WILD SIDE

DAGBOEK VAN EEN WILDE WANDELING

De Wild Coast is het stuk Zuid-Afrikaanse natuurpracht dat nog niet door hordes toeristen is ontdekt. En dat is jammer, want hier, in deze unieke en 'wilde' streek met verlaten stranden en kleine, afgelegen dorpjes, krijg je een unieke Afrika-ervaring.

TEKST EN FOTO'S: TOON VERLINDEN



Het is niet voor mietjes hoor, die Wild Coast. En het is moeilijk er te komen. Dat klopt. Er zijn langs de hele kustlijn maar drie plaatsen waar een asfaltweg naar toe voert: Port St Johns, Coffee Bay en East London. De rest van de kust is alleen te bereiken via lange, moeilijke dirtroads. Maar die drie asfaltwegen zijn voldoende, want in Port St Johns begint een van de mooiste wandelingen van Zuid-Afrika. Trek je wandelschoenen aan en wandel met me mee.

## Wandelen langs onbestaande paden

De Wild Coast wandeling is 61 kilometer lang. Ze start in Port St Johns en loopt tot in Coffee Bay. Of omgekeerd natuurlijk. In Port St Johns staat Albert Noginwa op ons te wachten. Deze 26-jarige Xhosa kent de streek als zijn broekzak en hij gidst ons langs de niet aangegeven paadjes of vindt ter plekke een pad uit als het niet meer bestaat. Albert woont in een dorp langs de kust en de omgeving zit in zijn bloed. Vraag hem één ding en hij begint te praten en praten. Over zijn cultuur, het landschap of over zijn ideeën en toekomstplannen. Nee, we zullen ons niet vervelen tijdens de wandeling.

We doen de tocht in vijf dagen. Dat is ongeveer 12 kilometer per dag en dat lijkt niet veel. 'Maar,' zegt Albert,

'de Wild Coast heeft haar naam te danken aan het wilde kustgebied, niet aan de wilde zee.' Ik kijk naar de kustlijn en moet hem gelijk geven. De golven beuken soms bijna gewelddadig in op de stranden, maar wat echt opvalt, zijn alle heuvels die we de komende dagen zullen oversteken. Ze strekken zich uit tot ze verdwijnen aan de horizon. Het ziet er uit als een flinke tocht. 'Daarom vraag ik de mensen altijd om alleen een kleine dagrugzak mee te nemen. Niet meer. Met een zware rugzak is de wandeling echt niet leuk.'

## Haaien, pezige mannen en roeibootjes

We vertrekken uit Port St Johns en lopen langs Second Beach. Het strand ziet er aantrekkelijk uit, maar het is niet aan te raden om er een duik te nemen. Second Beach heeft de bedenkelijke eer om 'het gevaarlijkste strand van Zuid-Afrika' te zijn. Hier sterven meer mensen door haaien dan op welk ander Zuid-Afrikaans strand ook.

Haaien. Daar zullen we het tijdens de wandeling nog vaak over hebben, want we steken regelmatig rivieren over die er vol mee zitten. Jaws zwemt hier niet rond, maar ook kleine haaien kunnen gevaarlijk zijn. Gelukkig kunnen we de rivieren bijna altijd met boot-

De binnenkant van een Spaza shop. Ze hebben hier de hoogstnoodzakelijke dingen in voorraad. Van suiker tot rijst en van olie tot bloem. De grote supermarkten liggen vaak op tientallen kilometers rijden. Onmogelijk voor de bevolking die meestal geen wagen heeft.





**Boven links** Het Xhosa-bier wordt gebrouwen en gegist in grote vaten en gedronken uit een van de kleine witte emmers die er naast staan. **Boven rechts** Omdat er haaien in de rivieren zitten, neem je een bootje dat je naar de overkant brengt. Aan de Wild Coast zijn geen bruggen die de rivieren overspannen. Al zou dat soms gemakkelijk zijn, het zou toch afbreuk doen aan de verlaten omgeving. **Onder** Sommige rivieren kan je te voet oversteken. We vertrouwen de gids die zegt dat hier geen haaien in het water zitten.





De sangoma (traditionele genezer) van Tsweleni met haar kind. Geef toe: had je geen oude man verwacht in plaats van een jonge dame?

jes oversteken en is Albert er in getraind om de eenzame pezige mannen te spotten die een hele dag niets anders doen dan met hun bootje van de ene naar de andere kant van de rivier te roeien.

## Zwemmen en relaxen

En kijk: soms is de rivier vrij van haaien en kun je naar de overkant zwemmen. We gooien ons materiaal in de roeiboot, doen onze zwembroek aan en krijgen een welkome verfrissing terwijl we een baantje trekken naar de overkant.

We lopen over verlaten stranden, liggen af en toe in de zon of nemen een duik in de zee. We praten over hoe het is om te trouwen in de Xhosa-cultuur, over communities, chiefs en zelf gebrouwen bier. We puffen en zweten een berg op, volgen Albert over paadjes waarvan ik niet eens wist dat het paadjes waren en langzaam gaat de zon onder.

## 61 kilometer cultuur

We slapen elke nacht in een van de dorpjes. Langs het hele traject zijn er slaappleatsen die gerund worden door iemand uit het dorp. Niet dat ze veel aanloop hebben, leer ik uit het gastenboek, maar het is een mooi

initiatief. Elke overnachtingsplek heeft buiten een wc en een donkeyshower, zo genoemd omdat je moet werken als een ezel voordat je er warm water uit krijgt.

Daarnaast staat er altijd een kleurige rondavel waar een aantal matrassen op de grond liggen. Verwacht geen luxe en een voor-toeristen-opgezette-dansshow, maar verheug je op de echte ervaring. De moeder van het gezin kookt traditionele Xhosa-maaltijden. Van meliepap - een soort havermoutpap van maïs - tot semp & beans. En altijd met kip. Altijd, altijd met kip. Jongens, wat houden de Xhosa van kip.

Na een aantal dagen leer je de Xhosa beter en beter kennen. Albert is daarbij een grote hulp. Overal waar je komt, wuift hij naar de mensen en zij zwaaien terug. Hij betreft je bij de cultuur en leert je een aantal basiswoorden Xhosa. Dat is niet altijd even gemakkelijk, want het Xhosa is een kliktaal. Gelukkig kun je het basisgesprek voeren zonder kliks te gebruiken.

'Molo (Hallo) / *Kunjani* (Hoe gaat het met jou?) / *Siaphila* (Met mij gaat alles goed)' zeg je tegen de mensen die je onderweg tegenkomt en iedereen antwoordt met een glimlach en vaak beginnen ze - omdat je drie

Je wandelt niet alleen aan de kustlijn, vaak zoek je ook het binnenland op of loop je door de kleine dorpen die door het hele gebied lijken uitgestrooid.



woorden Xhosa spreekt - een heel verhaal. Verloren sta je dan met een glimlach toe te kijken en werp je een paniekerige blik op Albert, die dan lachend vertaalt.

Misschien ben jij wel fan van zelf gebrouwen maïsbiertje? Je loopt tijdens de tocht door dorpjes die vrijwel nooit een blanke, laat staan een toerist, te zien krijgen. Je neemt een kijkje in de Shebeens: de vroeger illegale drankplaatsjes gerund door Xhosavrouwen die zelf een soort gegist maïsbiertje brouwen. Zelf ben ik er geen fan van, maar probeer het eens. Misschien ben jij wél verkocht. Of je koopt bananen in de Spaza shops, informele winkeltjes en gaat langs bij de Sangoma, de traditionele genezer.

De wandeling zelf is soms zwaar, maar goed te doen. Als vijf dagen je afschrikken, kun je ook een deel van de tocht doen en voor een twee- of driedaagse afstand gaan. Hoe lang je de wandeling ook maakt: op het einde van de reis word je getrakteerd op een rit in het plaatselijke transport. Met minibustaxietjes of gewoon opgepropt in de laadbak van een pick-up rij je terug naar de plaats waar je wandeling is gestart.

De Wild Coast is een schitterende plek die nog niet volledig door toeristen ontdekt. De meeste plaatsen zijn moeilijk te bereiken en vaak kun je er alleen lopend. Daarom: trek je wandelschoenen aan en *take a walk on the Wild Side*.

's Nachts overnacht je in de rondavels op een matras op de grond. Verwacht geen grote luxe, maar wel een echte ervaring.



Het uitzicht over de Wild Coast is soms schitterend en soms vermoeiend. Je wandelt alle bergen op en af. Er is geen shortcut.

## Reiswijzer

Wij wandelden met Albert Noginwa als gids. Tochten starten vanaf 2 dagen.

-Website: [www.wildsidehiking.co.za](http://www.wildsidehiking.co.za)

-E-mail: [nogwinaalbert@yahoo.com](mailto:nogwinaalbert@yahoo.com)

-Tel: +27 (0)785357776

-Prijs: 350rand/dag incl. eten en overnachting.

## Geen zin om te wandelen?

Dit zijn drie mooie slaapplekjes aan de Wild Coast, in de regio van Port St Johns.

## Hluleka Nature Reserve

Prachtige selfcatering huisjes midden in een natuurpark. Volledig verlaten. Je kijkt uit over een baai waar je lekker kunt zwemmen en relaxen. Pas op voor de zebra's die je wel eens een bezoek brengen.

- De weg na de asfalt: 40 km dirtroad

- Prijs: 200-250 rand pp/pn, prijs afhankelijk van seizoen

- Boeken & meer info: [www.wildcoast.co.za/hluleka](http://www.wildcoast.co.za/hluleka)

## Khululeka Retreat

Om bij het strand te komen vanuit deze mooie accommodatie, neem je de kano en peddel je de rivier af. Er is geen elektriciteit, dus 's avonds worden er overal kaarsen aangestoken. Selfcatering.

- De weg na de asfalt: 10km dirtroad

- Prijs: 295-470 rand pp/pn, prijs afhankelijk van seizoen en type accommodatie

- Boeken & meer info: [www.khululeka.co.za](http://www.khululeka.co.za)

## Umgazi River Bungalows

Baden in luxe. Umgazi River Bungalows ligt aan de rivier en aan het strand. Het heeft een volledig uitgerust restaurant, zwembad, bar en prachtige kamers.

- De weg na de asfalt: 7km dirtroad

- Prijs: 1730-3120 rand (voor twee personen/per twee nachten), prijs afhankelijk van seizoen en type accommodatie

- Boeken & meer info: [www.umngazi.co.za](http://www.umngazi.co.za)



Wanneer de zon onder gaat, komen de mensen naar buiten om voedsel te vangen. Vaak zoeken ze dan met speren naar kreeften die zich tussen de rotsen verschuilen of gaan ze vissen in de branding.

